

# *Hallo* **NEDERLAND,** *hier* **BRAZILIË'**

Ze wonen ver weg en houden ons op de hoogte van het nieuws uit 'hun' land. Hoe ziet hun leven eruit? Missen ze Nederland soms ook een beetje? En hoe zit het daar met de liefde?

*Tekst* Bernice Breure



Vanuit Brazilië  
**Sandra  
Korstjens (25)**

**Woont in:** São Paulo, sinds 1½ jaar

**Relatie:** getrouwd

**Werkt als:** correspondent Zuid-Amerika  
voor RTL Nieuws

**Houdt van:** lekker eten, reizen en de zon

**Hekel aan:** arrogantie

**Wil ooit nog:** kinderen. "En als correspondent  
nog veel meer van de wereld zien."

**Wonen in wereldstad São Paulo is...**  
"Heftig. Het is een enorme stad; er  
wonen net zoveel mensen als in Nederland!  
Mijn man en ik huren een appartement  
in een wijk waar de hogere middenklasse  
woont. Met heel veel drukte om ons heen,  
we zitten in een betonnen jungle."

**Ik kwam hier terecht...** "Via mijn man, Marc  
Bessems. We zouden hier al samen naar toe  
gaan omdat hij correspondent werd voor de  
NOS. In Nederland deed ik al journalistiek  
werk en we hadden bedacht dat er met  
het WK en de Olympische Spelen in het  
voorzicht ook voor mij wel genoeg te  
doen zou zijn. En toen bleek dat RTL op  
zoek was naar een correspondent voor  
Zuid-Amerika. Dus dat was helemaal super!"

**Wat ik mis is...** "Amsterdam en natuurlijk  
mijn vrienden en familie. En dat je gewoon  
op je fiets kunt stappen om in een half uur  
iets te regelen bij de bank. Door de afstanden  
in São Paulo en de bureaucratie moet je voor  
dat soort klussen dagen uittrekken."

**De mannen hier...** "Vallen tegen. De mees-  
ten zijn te dik. En dan dragen ze ook nog  
aan die vreselijke voetbalshirts over hun  
terbuiken. De enkeling die er wel goed  
uitziet, weet dat ook maar al te goed. Er  
hijnt in de stad een mannentekort te zijn,  
is het is maar goed dat ik mijn eigen man  
me heb, haha! Brazilianen zijn naar een  
nde vrouw als ik wel veel netter dan je  
denken. Je wordt echt niet de hele tijd  
teroeppen, zoals bijvoorbeeld in Chili."



Reportage over nieuwe middenklasse in Brazilië.  
Deze kinderen wonen in een favela in Salvador.



Verslag vanuit Rocinha in Rio,  
de grootste favela van Brazilië.



Elke buitenlander is hier heel  
interessant.

*"Het is echt heerlijk om zonder  
agenda te leven!"*

**Braziliaans aan mij is inmiddels...** "Dat ik  
geen agenda meer heb. Ik kijk niet naar de  
volgende week bij het maken van plannen,  
ik weet toch nooit of ik kan. Hier vinden  
mensen het al vroeg als je een paar dagen  
van tevoren wil afspreken, terwijl ik in  
Nederland met vrienden iets weken voor-  
uit moest plannen. Hier wisten we zelfs  
één dag voor kerst nog niet wat we gingen  
doen. En dat bevalt me heel goed. Verder  
geven mensen hier elkaar al snel een zoen  
of knuffel, ook bij een eerste ontmoeting.  
Dat vind ik mooi, zo is het ijs snel gebroken.  
Daar doe ik inmiddels graag aan mee!"

**Wat maar niet went...** "Zijn de afstanden.  
Ontmoet je iemand die in dezelfde stad  
woont, blijkt het toch nog twee uur rijden  
te zijn. Ook lijken Brazilianen soms opper-

vlakkig. Ze spreken vaak af in grote groepen,  
met de hele familie erbij. Het zijn gezellige  
feestjes en barbecues, maar de gesprekken  
gaan niet echt de diepte in."

**Wat niemand weet...** "Is dat je twee keer  
per dag gratis de lift naar de bovenste  
verdieping van het Copan-gebouw kunt  
nemen. Bovenop dit ontwerp van de  
beroemde architect Oscar Niemeyer krijg  
je pas echt een goed idee van de omvang  
van de stad. En je moet hier zeker Japans  
gaan eten; São Paulo telt de meeste  
Japanners van alle niet-Japanse steden!  
Verder is het hier niet zo toeristisch, dat  
vind ik wel prima eigenlijk. Marc en ik  
hebben ervoor gekozen om niet naar Rio  
te gaan waar de meeste andere correspon-  
denten zitten. Lekker tegendraads!"